



LESBRIEF LES 2

De geschiedenis in scène gezet in Limburg

Bij geschiedenis leer je vaak over bekende personen uit de geschiedenis. Maar er waren ook veel onbekende mensen die iets interessants hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. In deze les maak je kennis met een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog van iemand uit Limburg. Door middel van een brainstormsessie neem je met je groepje de eerste stappen om dit verhaal in scène te zetten in de volgende lessen!

OPDRACHT 1

Welk gevoel krijg je bij de tekst?

.....

Wat kan er gebeurd zijn?

.....

Miryam is met haar broer onderweg naar haar oma.
 Achter zich hoort ze een zoemend geluid.
 Ze kijkt om zich heen. Het geluid geeft haar
 een raar gevoel.

Wie komen er in beeld?

.....

Welke kleuren zie je voor je?

.....

Welke onderdelen zouden er op een foto zichtbaar zijn?

.....

2. ALS EERSTE BEVRIJD

's Ochtends vroeg worden we wakker van het geluid van tanks. Dit keer blijken het geen Duitse, maar Amerikaanse tanks te zijn. Overal zien we ineens Amerikaanse soldaten die chocolade uitdelen. Ze brengen het nieuws waar we al vier jaar op hopen: We zijn bevrijd, en wel als eerste plaats in Nederland.

Lees bovenstaande quote en beantwoord samen met je groepje de volgende vragen.

Welk gevoel krijg je hierbij?

.....
.....

Wat kan er gebeurd zijn?

.....
.....

Welke kleuren zie je voor je?

.....
.....

Wat voor kleding stel je je voor?

.....
.....

Waar vindt het plaats? (bijv. bos, treinstation, dorpsstraat, etc.)

.....
.....

Wie zijn er allemaal onderdeel van het verhaal?

.....
.....

OPDRACHT 3

2. ALS EERSTE BEVRIJD

's Ochtends vroeg worden we wakker van het geluid van tanks. Dit keer blijken het geen Duitse, maar Amerikaanse tanks te zijn. Overal zien we ineens Amerikaanse soldaten die chocolade uitdelen. Ze brengen het nieuws waar we al vier jaar op hopen: We zijn bevrijd, en wel als eerste plaats in Nederland.



Het is 12 september 1944, tien uur in de ochtend. In de Limburgse gemeente Eijsden wordt een van de eerste stukjes van het Nederlandse grondgebied bevrijd van de Duitse bezetter.

Twee dagen later zijn de Duitsers ook uit Maastricht verdreven. Tussen september 1944 en maart 1945 lag de frontlinie daarna dwars door Limburg heen, langs de Maas en de Roer. De rest van Nederland zou vanuit hier bevrijd worden.

Omdat de opmars van de bevrijders na verloop van tijd niet verder kon gaan, verbleven de Amerikaanse soldaten een lange tijd in Zuid-Limburg. Maastricht was zelfs de stad waar de Geallieerde troepen vertier zochten. Er waren winkels, restaurants en dansclubs speciaal voor de Amerikanen.

Superster Fred Astaire treedt er in september 1944 op om de soldaten te vermaken en hen een hart onder de riem te steken.

Archiefbeeld: In Ryckholt wordt een Amerikaanse pantserwagen enthousiast ontvangen door de Paters Dominicanen. Collectie Beeldbank WO2 - Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 13 september 1944

OPDRACHT 4

**Als je een foto van de quote zou maken, hoe zou die er dan uitzien?
Wat heb je nodig? Schrijf of teken het hier!**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TAAKVERDELING

- Regisseur**
Stuurt iedereen aan en houdt overzicht.
- Fotograaf**
Maakt de foto, werkt samen met de regisseur.
- Producent**
Zorgt ervoor dat alles volgens schema loopt.
- Model**
Staat op de foto en kent de quote goed.
- Stylist**
Zorgt ervoor dat iedereen de juiste kleren en spullen heeft.

BENODIGDHEDEN

- Kleding**
- Voorwerpen**
- Locatie**
-
-
-

FOTOTECHNIEKEN

- Perspectief**
- Beweging**
- Licht/donker**